

ALGEMENE INLEIDING

De Hervormde gemeente Stolwijk (wijk 1) is een rijk gezegende gemeente. Als we de geschiedenis van de afgelopen jaren bekijken, zien we dat de Heer veel groei heeft gegeven. Daar zijn we dankbaar voor. Die grote zegeningen van God, de Heer, geeft ons ook verantwoordelijkheid om met die zegeningen aan de slag te gaan en gemeente te zijn, die levend uit Zijn zegen en genade, vertrouwt op en uitzielt naar verdere zegeningen door Hem.

DE GRONDSLAG WAARUIT WIJ WILLEN GAAN

De gemeente van Stolwijk is het eigendom van Jezus Christus. Hij is haar Heer en heeft haar verworven met Zijn dood en opstanding. Daarmee staat centraal wat Paulus schrijft: "De boodschap over het kruis is voor ons die worden gered de kracht van God." (1 Kor 1: 18 gedeelte). Wij durven het aan om daar uit te leven, omdat Christus heeft gezegd: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Mat 28: 18-20) 'Wanneer wij dit alles in praktijk zullen brengen, mogen we verwachten dat de vruchten en gaven van de Geest zichtbaar zullen worden in de gemeente door de genade van de Heer. Dit alles doen wij ook vanuit de onopgeefbare verbondenheid met Israël, Gods volk.

UITGANGSPUNT VOOR DE KOMENDE PERIODE

De kerngedachte van dit beleidsplan is:

Verdieping van hart en hoofd in de gemeente en bij de gemeenteleden.

Daarmee beogen wij twee belangrijke bewegingen:

1. Een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof.
2. Tegelijkertijd beogen we een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen.

Dat betekent dat onze stip op de horizon voor over 5 jaar is:

- De gemeenteleden hebben een (verdiepte) persoonlijke relatie met de Heer.
- Binnen de gemeente is er meer kennis over Hem.
- Gemeenteleden dragen hun geloof in het dagelijkse leven uit naar elkaar en hun omgeving.

Op een aantal deelgebieden willen we dit concretiseren, dit staat op de volgende pagina's beschreven.

VIEREN

Tijdens onze diensten willen we dit vieren met onder andere:

- Meer persoonlijke getuigenis
- Vormgeving van de diensten zodat dit het geloof van de gemeenteleden verdiept
- Meer thematische diensten om kennis te bevorderen of om mensen van buiten te nodigen
- Meer extra diensten om doelgroepen extra te versterken (denk aan de jeugd, gezinnen ed)
- Vasthouden aan een duidelijk inhoudelijke verkondiging
- Zorgen dat gasten zich thuis voelen in onze gemeente

PASTORAAT

Pastoraat is omzien naar elkaar in de breedste zin des woords. Elk contact van een gemeentelid met een ander gemeentelid kan worden benoemd als een pastoraal contact. Daarom kunnen we de volgende punten benoemen:

- Contactmomenten bevorderen
- Pastorale teamleden aanmoedigen en toerusten om verdiepte gesprekken te hebben over het geloof
- Structureel “kerk in de buurt” doen

VERTROUWENSPERSONEN

Contacten tussen gemeenteleden moeten voor beide kanten veilig zijn en aanvoelen. Daarom zullen de vertrouwenspersonen erop toezien dat dit gebeurt volgens de protocollen.

VORMING EN TOERUSTING

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een christen die lid is van onze gemeente, zou de ontwikkeling van een innige relatie met God door Christus moeten zijn. Het gaat daarbij om ons eigen hart, ons eigen geloof, ons eigen leven: Wie is Jezus Christus voor ons en hoe leven wij met Hem? Wij noemen dat ook wel discipelschap.

In de komende jaren wil de gemeente daar haar leden bij faciliteren door vanuit V & T allerlei activiteiten aan te bieden.

Punten daarbij zijn:

- Transformatie en inkeer; van God een prioriteit maken (Marcus 8:34-38)
- Het Woord van God leren kennen en dit met toewijding in de praktijk brengen (Johannes 8:31-32)
- Anderen liefhebben, opbouwen en dienen al naar gelang God je leidt (1 Johannes 3:11-16)
- Je concentreren op een rechtschapen leven en het voortbrengen van goede vruchten (Johannes 15:7-10, Galaten 5:22-23)
- Vanuit deze punten zal worden gebouwd aan de verdieping met hart en hoofd van de gemeenteleden.

JEUGD EN JONGVOLWASSENEN

We zijn gezegend met veel jeugd in onze gemeente. Dat geeft ons ook de verantwoordelijkheid om hen bij Jezus te brengen. Daarom zijn de volgende punten mogelijk:

- Duidelijke leerlijn in geloofstraining naar volwassenheid in het geloof
- Op de clubs een op de leeftijd van de deelnemers aangepaste geloofsoverdracht
- De jeugd en jongvolwassenen meer verbinden met het gebeuren in de kerkdienst
- De jeugd en jongvolwassenen meer betrekken bij het vieren van de sacramenten

- De jeugd en jongvolwassenen meer betrekken bij besluitvorming
- Als er over de jeugd wordt gesproken, hen bij dit gesprek te betrekken
- De KND zo mogelijk meer te verbinden met de kerkdienst
- Het instellen van een jeugdraad, die een verbindende taak tussen de clubs heeft en initiatieven ontwikkelt om de jeugd te verbinden met de Heer en de gemeente
- Jeugdleiders toerusten (door o.a. cursussen)
- Meer aandacht voor de groep 18-25 jaar.

MISSIONAIR

De secularisatie gaat niet buiten ons om maar verdeelt ook ons eigen hart en leven. Dat is onze diepste verlegenheid. Als we nadenken over verandering, dan gaat het in de eerste plaats om verandering van onszelf. Het past ons om ons voor God te verootmoedigen, eerlijk voor de dag te komen met onze lauwheid, onze verlegenheid, ons onvermogen. Maar wij geloven in de hoge roeping die God met Zijn kerk heeft. Het gaat daarbij om ons eigen hart, ons eigen geloof, ons eigen leven: wie is Christus voor ons en hoe leven wij met Hem. Naast geestelijke verdieping is er ook verbreding nodig, zodat het gesprek over discipelschap en missionaire levensstijl plaatsvindt in de hele gemeente. Wij verwachten het in afhankelijkheid van Hem, Die ons uitzendt om het goede nieuws te delen met wie Hij op onze weg brengt (binnen én buiten de kerkelijke gemeente). De Missionaire werkgroep zal daarom niet alleen activiteiten ontwikkelen, maar ook de gehele gemeente aansporen om getuige te zijn van Hem op de plek waar Hij ons brengt en hierin actief, open en uitnodigend hun leven delen met buurt, dorp en omliggende gemeenten.

DIACONAAT

Jezus kwam op aarde om te dienen en niet om gediend te worden. Daarmee is de opdracht aan de gemeente om onze naaste dichtbij en ver weg te dienen. Dan gaat het niet alleen om de naaste te voorzien van materiële goederen als dat nodig is, maar ook om die naaste geestelijk te helpen. Daarom zal de diaconie in de eerste plaats dichtbij en ver weg onze broeders en zusters ondersteunen en daarnaast ook helpen met de nood in deze wereld. De komende jaren willen we extra aandacht besteden aan:

- Het opsporen van en ondersteuning bij 'stille' armoede, onder andere door middel van intensievere samenwerking met de burgerlijke overheid en andere maatschappelijke organisaties
- Diepgewortelde problemen zoals eenzaamheid, sociaal isolement en een zwakke sociaaleconomische positie bij/van met name ouderen
- Het meer boeien van jong en oud voor het diaconaal gebeuren, dichtbij en verder weg, onder andere door regelmatige publicaties in De Kerkklok en het actief present zijn van de diaconie tijdens gemeente-, jeugd en ouderenbijeenkomsten
- Meer collectes voor kleinschalige, aansprekende diaconale projecten waarbij onze gemeenteleden direct dan wel indirect bij betrokken zijn
- Het stimuleren van hogere collecteopbrengsten – met name voor de 'algemene' activiteiten van de diaconie - zodat de uitgaven en inkomsten weer in evenwicht komen en een aanvaardbare financiële buffer ook voor later kan worden gehandhaafd.
- Aandacht en gebed voor de diaconie gaat niet samen met het dichthouden van de portemonnee.

BEHEER

Om alles te kunnen uitvoeren, zijn er ook materiële zaken nodig.

- Gebouwen om samen te komen op zondag en door de weeks.
Goed onderhouden en met hedendaagse voorzieningen
- Vrijwilligers/medewerkers die bijdragen.
Goed georganiseerd waarbij mensen hun talenten met plezier kunnen bijdragen
- Technische middelen en systemen, zoals onze audio systemen. | *Goed en functioneel*
- En geld om de activiteiten te kunnen betalen

We gaan de komende beleidsperiode onze middelen toewenden aan het in goede kwaliteit houden van onze gebouwen. Tevens worden de middelen toegewend aan alle activiteiten die de beleidsdoelen ondersteunen die in dit plan omschreven worden.

We zijn gezegend dat er op dit moment genoeg inkomsten zijn. Dat is benodigd om ook voor lange termijn te behouden. Daarom is het belangrijk dit de komende jaren onder de aandacht te blijven brengen zodat de gemeente van onze Heer goed kan functioneren omdat er voldoende geld wordt gegeven. Want als wij geloven dat de Heer wil zegenen, dan mogen we ook geloven dat Hij de middelen zal geven. En daarmee zal ieder gemeentelid worden opgeroepen om in die afhankelijkheid van de Heer ruim te geven. Filippenzen 4 is hierbij een belangrijk uitgangspunt, waar Paulus, gedreven door de Geest, duidelijk maakt dat het een gever aan niets zal ontbreken.

We zijn ook geroepen als rentmeesters goed voor de aarde te zorgen. Daarom streven we ernaar een duurzame kerk te zijn, die zo min mogelijk belast. We willen een sociaal rechtvaardige gemeente zijn, waarbij we streven naar eerlijke prijzen, lonen en arbeidsomstandigheden bij alles wat we doen en investeren.

SAMENWERKING MET ANDERE GEMEENTES EN KERKGENOOTSCHAPPEN

Om de doelen die wij ons stellen te bereiken, is samenwerking met anderen belangrijk. Per slot van rekening zijn we onderdeel van de wereldwijde kerk van Christus, onze Heer. Daarom zullen we proberen om activiteiten samen te doen waar dat kan, omdat samenwerking de boodschap van Jezus Christus versterkt.

In de eerste plaats denken we dan aan de samenwerking met onze zustergemeente wijk 2, maar ook met anderen. Samenwerking houdt in dat wij dingen samen doen, maar niet samen gaan.

TIJDLIJN EN IMPLEMENTATIE

Dit beleidsplan zal vijf jaar geldig zijn. Ieder jaar zullen de commissies en werkgroepen een plan maken waarin zij voor dat jaar aangeven welke doelen zij dat jaar willen bereiken. Die doelen moeten hun fundering hebben in het algemene uitgangspunt van dit beleidsplan. De kerkenraad zal behalve zelf ook een jaarplan te maken, erop toezien dat elke commissie zo'n jaarplan maakt. Tevens zal de kerkenraad jaarlijks toezien op naleving van de doelen.

TENSLOTTE

Wat is het doel van de gemeente van onze Heer Jezus Christus te Stolwijk? En waarom hebben we dit beleidsplan geschreven? Het komt uiteindelijk op één ding neer: Ut in omnibus glorificetor Deus: "Opdat wij in alles God zullen eren dankzij Jezus Christus, aan Wie alle macht en eer toekomt tot in alle eeuwigheid, amen". (1 Petrus 4:11).